

Befrielsen d. 5. maj 1945

D. 4. maj om aftenen blev det meddelt over engelsk radio på BBC, at tyskerne havde overgivet sig.

Danmark var atter frit. D. 5. maj om morgenen var der glæde i Ribe og i resten af landet. Danmark var befriet, og nu herskede der glæde og lettelse over, at det hele var



Folk på gaden i Ribe med jubel og glæde, d. 5. maj 1945.

slut. Alle folk var på gaden med flag, latter, fest og blomster. Modstandsfolkene dukkede frem og behøvedes ikke længere at leve isoleret. Nu var de helte, og de blev æret og fejret overalt i landet. Frihedsrådets komité overtog nu ansvaret for at holde ro og orden, indtil de lovlige myndigheder igen var klar.



Tyske soldater på vej ud af Ribe, også lettede over at krigen endelig er slut, maj 1945.

Alt denne glæde og lettelse over befrielsen blev dog også blandet med følelser af hævn og fordømmelse. Nu skulle fem års undertrykkelse have afløb. Derfor blev mennesker, som man mente

havde opført sig mod god national opførelse forfulgt. Det rakte sig fra direkte

lovbrydere, der havde andre menneskers liv på samvittigheden til de såkaldte tyskerpiger, der havde haft forsømmelig omgang med de tyske soldater. Disse piger og kvinder blev klippet skaldet og gjort til skue for offentligheden. Det hele begyndte at løbe for løbsk, og derfor udsendte Frihedsrådets lokalkomité i Ribe en officiel erklæring, der udbad sig ro og besindighed. Befrielsen førte endvidere en masse arrestationer med sig af stikkere, tyskersympatisører, eller folk der havde forårsaget tab af danske menneskeliv.

Danmark var dog kommet ud af Anden Verdenskrig uden store tab. Det har siden hen været diskuteret om, hvorvidt Danmark fortjente en plads blandt de allierede. Hvorom alting var, så var det især glæde, der prægede d. 5. maj overalt

i Danmark. Nu ventede der danskerne et stort oprydningsarbejde.



Sprængningskommandoen har fundet et lager af sprængstof i tømmergården i Slatgaden, der skal ryddes op i, 18. maj 1945.



Sprængningskommandoen gør klar til sprænge miner og andet sprængstof, som tyskerne har efterladt i engene, maj 1945. Bemærk at den ene af mændene har en pibe i munden!



Her sprænger de ammunition, maj 1945.